

LITURGIE VAN ZONDAG 23 FEBRUARI 2025

VOORBEREIDING

Welkom en afkondigingen (ouderling van dienst)

Morgenlied: Lied 215:1 en 7 – ‘Ontwaak, o mens...’ en ‘Maak in uw liefde ons...’ (Gemeente gaat staan)

Moment van stilte

Bemoediging en drempelgebed

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer

g. die hemel en aarde gemaakt heeft.

v. die trouw houdt tot in eeuwigheid,

g. en niet laat varen de werken van zijn handen.

v. Wees als een huis

g. waarin wij veilig zijn.

v. wees als een bron

g. waar wij onze dorst mogen lessen. Amen.

Zingen Psalm van de zondag: Psalm 100:2 en 4 – ‘Roep uit met blijdschap...’ en ‘Want God is overstelpend goed...’ (Hierna gaan we zitten)

Gebed om ontferming – er zijn drie gebedsintenties; elk intentie eindigt met ‘Hoor onze bede’ waarna we zingend de bede afronden met het kyrie, van ELB, lied 256):

Ky - ri - e e - lei - son, ky - ri - e e - lei - son,
Ky - ri - e e - lei - son.

Aankondiging glorialied

Glorialied: Lied 413:1 en 2 – ‘Grote God, wij loven U...’ en ‘Heer, ontferm u over ons...’

DIENST VAN HET WOORD

Groet

v. De Heer zij met u!

g. Ook met u zij de Heer.

Bij de lezingen en de uitleg...

Vrouw van Lot, in de Bijbelse Tuin te Hoofddorp ----->>>>

Zingend gebed bij de opening van de Bijbel: Lied 314:3 – ‘O Gij glans der heerlijkheid...’

Lezing uit de Thora: Genesis 19:15-26



'Zodra het licht begon te worden [.....] De vrouw van Lot, die achter hem liep, keek om en veranderde in een zuil van zout'

Muziek van Stef Bos: 'Lied van Lot – ruïnes en spoken' (over Lot en zijn vrouw)

Stef Bos: Lied van Lot - ruïnes en spoken (over Genesis 19)

*Ik sta op de grens
Van vroeger en later
Voor mij een ruimte
Die ik nog niet ken
Achter mij alles
Wat ik achter moet laten
Ik sta hier met niets meer
Dan alleen wie ik ben*

*Ik maak van wat was
Een veilige haven
Al heb ik die stad daar
Al tijden vervloekt
Toch lukt het me niet
Het verleden te laten
Voor dat wat het is
Een gesloten boek*

*En als ik nu omkijk
Ben ik verloren
Maar iets houdt me tegen
Om verder te gaan
Als ik nu omkijk
Dan blijf ik voor altijd
Gevangen in alles
Wat niet meer bestaat*

*En al zou ik ook teruggaan
Er is niets meer over
Ik weet het en toch
Ligt de twijfel nog dwars
Al vind ik niet meer
Dan ruïnes en spoken
Het laat me niet los*

*Ik kan nog niet breken
Met dat wat voorbij is
Ik woon in mijn dromen
Nog steeds waar ik was
Ik sta op de grens
Van vroeger en later
En achter mij ligt daar
Een brandende stad*

*En als ik nu omkijk
Ben ik verloren
Maar iets houdt me tegen
Om verder te gaan
Als ik nu omkijk
Dan blijf ik voor altijd
Gevangen in alles
Wat niet meer bestaat*

*Al zou ik ook teruggaan
Er is niets meer over
Ik weet het en toch
Ligt de twijfel nog dwars
Al vind ik niet meer
Dan ruïnes en spoken
Het laat me niet los
Het houdt mij nog vast
Als ik nu omkijk
Blijf ik hier stilstaan*

Lezingen uit de Profeten en het Evangelie: Jesaja 43:18-19a en Lucas 6:36-38

*Jesaja 43:18-19a: 'Blijf niet staren bij wat eertijds is gebeurd.
Denk niet aan het verleden.
Zie, ik ga iets nieuws beginnen.*

Lucas 6:36-38: 'Wees barmhartig [.....] zal ook voor jullie worden gebruikt.'

Zingen: Lied 568a (we zingen het 3x) – vertaling: *Waar vriendschap en liefde is, daar is God*

Verkondiging – met als motto: 'Kijk niet achterom!'

Meditatief orgelspel

Zingen: 'Kijk niet om - lied over de vrouw van Lot' (tekst: Piet Schelling; melodie: Amerikaanse volksmelodie – melodie ook in *Liederen & gebeden uit Iona 1*, lied 21)

O waar ligt je toe-komst, je land van je dro-men
en waar is de ruim-te waar jij jij mag zijn?
Zie, veel ei-gen-waar-de is jou hier ont-no-men,
hoop jij op een le-ven voor-bij scho-ne schijn?

2. O zeg in vertrouwen wat jou heeft bewogen,
hoe kijk je terug op wat eens is geweest?
Wat biedt jou de stad waar het recht is verbogen
en waar in de straten 't geweld wordt gevreesd?

3. O mag ik je vragen de rug toe te keren
naar toen en naar ginds waar de chaos regeert,
en ga met Mij mee om mijn liefde te leren,
loop mee naar de stad waar de vrede floreert.

4. O kijk toch niet om naar de vroegere dingen,
laat achter wat jou heeft bekneld en verstard.
Ik heb jou bedacht om in vrijheid te zingen,
niet langer verlaten, niet langer verward.

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Informatie collectes

Slotlied: 'Volg me naar later' (tekst: Coot van Doesburg; melodie: Morning has broken, ook Lied 216) (Gemeente gaat staan)



Volg me naar la - ter, volg me naar mor-gen
o -ver het wa -ter, o- ver de zee.
Geef je in vre-de, voel je gebor -gen.
Laat het ver- le -den, kom met me mee.

2. Laat het maar komen, laat je maar zweven,
stap in je dromen, volg nu je hart.
Laat alles achter, voel je omgeven.
Maak jezelf zachter, kom naar de start.

3. Laat het gebeuren, niet meer gevangen.
Nu niet meer treuren, voel je weer blij.
Breek alle banden, volg het verlangen.
open je handen, eindelijke vrij.

Wegzending en zegen – gemeente antwoordt met **Amen** (gezongen)